



Zaterdag 2-11-2019 om 15.00 uur

75 jaar geleden, op 6 september 1944, stonden de pantserwagens en tanks van de legendarische generaal Maczek aan de Vlaamse grens.

VOORDRACHT door Dhr. **Frans Ruczynski** verbonden aan het Generaal Maczek Memorial in Breda.

Voor Polen was de strijd begonnen in september 1939, na de onverwachte invasie van Duitsland en de Sovjet-Unie. Maar de Poolse militairen trokken zich onder leiding van generaal Stanislaw Maczek vechtend terug en kwamen na de nederlaag van Frankrijk in juni 1940 in Schotland terecht. Na lang aandringen bij de Poolse minister van oorlog kreeg Maczek in 1942 opdracht tot het oprichten van de Eerste Poolse Pantserdivisie. De divisie speelde na de invasie in Normandië een cruciale rol bij de afgrenzing van het vluchtende Duitse Zevende Leger in de buurt van Falaise.

De Poolse troepen konden vrij snel doorstoten naar het Waasland. Ook het Nederlandse Breda werd door hen bevrijd. Maar hun verhaal had een tragische kant. Door de bezetting van hun land door de Sovjet-Unie konden zij niet meer terug. Zij waren verplicht, na de ontmanteling van de divisie in Noord-Duitsland, een nieuw leven uit te bouwen. Voor een deel van hen was dat in Vlaanderen en Nederland.

Ook militair Ruczynski had gevochten in de 1e Poolse Pantserdivisie. Hij werd verliefd op een Brabants (NI) meisje. Hun zoon dhr. Frans Ruczynski is verbonden aan het Generaal Maczek Memorial in Breda. Hij vertelt en toont ons op een boeiende manier het weinig bekende verhaal over de strijd in Vlaanderen en Nederland van meer dan tienduizend Poolse soldaten.

Na de lezing is er nog de mogelijkheid om de reizende tentoonstelling i.v.m. de Poolse Pantserdivisie te bezoeken, die van 26 oktober tot 17 november te zien is in het SteM in Sint-Niklaas.

Museumtheater van het SteM, Zwijgershoek 14 in 9100 Sint-Niklaas.

Info: www.kokw.be Gratis inkom

Organisatie:

KOKW (Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas) i.s.m. het SteM.